

ΜΟΝΗ ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΝΗΣ ΤΟΠΛΟΥ, ΦΟΙΝΙΚΟΔΑΣΟΣ ΒΑΪ ΚΑΙ ΣΗΤΕΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2024



Για το Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου 2024 έχουμε οργανώσει μια μονοήμερη εκδρομή στα ανατολικά του νομού Λασιθίου. Θα αναχωρήσουμε το πρωί από το Ηράκλειο και, αφού κάνουμε μια μικρή ενδιάμεση στάση στη Μονή Αγίου Γεωργίου στο Σεληνάρι, θα κατευθυνθούμε προς τη Σητεία και συγκεκριμένα προς την Ιερά Μονή Παναγίας Ακρωτηριανής Τοπλού. Η Μονή φαίνεται ότι κτίστηκε τον 15ο αιώνα, αλλά καταστράφηκε κατά την περίοδο της οθωμανικής κατάκτησης. Σήμερα η Μονή έχει αναστηλωθεί και έχει αναδειχτεί ως ένα από τα πιο αξιόλογα κρητικά μοναστήρια. Στο Μουσείο της Μονής εκτίθενται θαυμάσιες εικόνες, σκεύη και άμφια, μεταξύ των οποίων ένας αρχιερατικός σάκος και επιτραχήλια του Αγίου Χρυσοστόμου Σμύρνης, καθώς και χαλκογραφίες και λαϊκά χαρακτηριστικά του 18ου-19ου αι. Αφού ανάψουμε το κεράκι μας και ξεναγηθούμε στους χώρους της Μονής Τοπλού, θα κατευθυνθούμε προς το διάσημο φοινικόδασος Βαί.

Το Βαί, που σημαίνει φοίνικας, είναι το μεγαλύτερο φοινικόδασος με κρητικούς φοίνικες (*phoenix theophrastii*), η μεγαλύτερη δηλαδή φυσική αποικία φοινικόδεντρων στην Ευρώπη με 5.000 περίπου δέντρα. Μικρότερες αποικίες υπάρχουν σε άλλα μέρη της Κρήτης και στη νοτιοδυτική Τουρκία. Σύμφωνα με τον θρύλο, οι φοίνικες φύτευαν από τα κουκούτσια χουρμάδων που πέταξαν πειρατές από την Αφρική, αλλά αυτό δεν φαίνεται να ισχύει, καθώς οι συγκεκριμένοι φοίνικες αποτελούν ξεχωριστό είδος που απαντάται κυρίως στην Κρήτη. Το παραδεισένιο φοινικόδασος είναι φυτρωμένο σε ένα μεγάλο σύστημα υδροτόπων εκτάσεως 250 στρεμμάτων με υφάλμυρο νερό που αναβλύζει από τη γη. Στο σημείο συνάντησης με τη θάλασσα σχηματίζεται μια εξωτική αμμουδερή παραλία με άμμο και με φόντο το προστατευόμενο φοινικόδασος. Σε λίγα σημεία έχει λείους βράχους, ενώ απέναντι υπάρχουν οι Περιστερόβραχοι, μικρά νησάκια που ομορφαίνουν το τοπίο. Εμείς θα έχουμε την ευκαιρία να περπατήσουμε στο φοινικόδασος, να πάρουμε ένα αναψυκτικό στη διπλανή καντίνα και, αν ο καιρός το επιτρέπει, όποιος θέλει θα κάνει μια βουτιά στα κρυστάλλινα νερά.



Επόμενος σταθμός μας η πιο γαλήνια πόλη της Κρήτης μας, η Σητεία. Κτισμένη αμφιθεατρικά πάνω στη θάλασσα, φημίζεται για τις καθαρές αμμώδεις παραλίες της, βραβευμένες με γαλάζια σημαία, το ήπιο κλίμα, τους φιλόξενους και γλεντζέδες κατοίκους της και το καλό κρασί. Στη Σητεία θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για φαγητό σε κάποια από τις ταβέρνες της πόλης και για βόλτα στη γραφική παραλία, προτού πάρουμε τον δρόμο της επιστροφής μας στο Ηράκλειο.

Τιμή ανά άτομο: 25€